

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 167

Een vriend in Monaco

In de Zaanse Hoornblazer schreef Jan Klufft een aardig verhaal over een bijzondere nalatenschap. Dat stukje heb ik iets aangepast voor de PPRC. Het verhaal gaat als volgt.

In 1945 zag Jan van der Laan in Jisp het levenslicht. Al op de lagere school was Jan gefascineerd door de filatelie. Later was hij met twee vrienden uit Wormer een regelmatig bezoeker van de bijeenkomsten van De Posthoorn. Helaas overleed hij veel te vroeg in 2015. In 2018 besloot zijn vrouw dat zijn verzameling bij de Posthoorn verkocht moest worden. Pas toen zag ik hoe hij verzamelde. Hij verzamelde de hele wereld. Van elk land had hij wel een album of een stockboek. Zo een album werd voorafgegaan door een korte beschrijving van het land in 1850 en van de ontwikkelingen nadien. Zoals een bezetting een revolutie of een afsplitsing.

Een topper was voor mij zijn stockboek MONACO. Op de pagina van het jaar 1956 bevond zich een enveloppe met een zegel van uiteraard Monaco, maar met als afzender het paleis van Prins Rainier. De enveloppe had ook nog inhoud, die ik nieuwsgierig opende en zo trof ik diverse zaken aan:

- Een (kopie) van een brief die Jan van der Laan begin 1956 aan Prins Rainier schreef. Na de Prins te feliciteren met zijn voorgenomen huwelijk met de Amerikaanse actrice Grace Kelly, vroeg hij als verwoed verzamelaar de Prins om de speciale huwelijkspostzegels. De kosten zou hij p.o. vergoeden.
- De gewenste serie postzegels, maar ook een carnet met de speciale stempels van 19 april 1956.
- De bewuste enveloppe van de Prins aan Jan d.d. 7 augustus 1956. Een bedankkaart van de Prins en Prinses voor zijn gelukwensen.

Een van de postzegels ziet u hier; de brief staat op de volgende pagina.



Lijne Hoogheid Prins Rainier II
van Monaco

Hoogheid,
ik ben een hollandsche jongen van 10 jaar en woon in het dorpje Jisp wat is gelegen in de provincie N. H. In de 17^e en 18^e eeuw was Jisp zeer bekend door haar walvisvaart en door de eerste doktoren de n. g. ledemakkers die in het dorp woonden. In de 19^e eeuw kwam het verval en nu is het een geweldig boerdorp met een zeer mooi raadhuis gebouwd in het jaar 1650 door heegwater.

Ik las in de krant dat u binnenkort in het huwelijk zal treden en ik feliciteer u van harte en hoop en wens dat u heel gelukkig zal worden. Ook las ik dat ter gelegenheid van uw huwelijk een postnegel uitgegeven zal worden en daar ik postnegels spaar en deze speciale negel heel gaarne in mijn verzameling zou willen hebben, verzag ik u heel vriendelijk of ik deze van u zou moge ontvangen. De kosten worden door mij P. O. vergoed. Voor de te nemen moeite dank ik bijvoorbaak heel hartelijk en wens u en uw a. s. echtgenote nogmaals veel geluk.

In afwachting met de meeste hoogachting
Uw dw. dn.

Jam. van der Haan

Bedankkaart



Daarnaast bevatte het album knipsels uit Zaanse kranten, die hadden ontdekt dat Jan toch wel een bijzonder correspondentie adres in Monaco had. Maar uit de knipsels bleek ook dat enkele kinderen in Purmerend hetzelfde idee hadden opgevat.

Jongen in Jisp krijgt postzegels uit Monaco

(Van onze correspondent)

JISP, woensdag. — De elfjarige Jan van der Laan in Jisp heeft van prins Rainier en prinses Gracia van Monaco de complete postzegelserie gekregen, die ter gelegenheid van hun huwelijk is uitgegeven en bovendien twee zegels, afgestempeld met het prinselijk stempel op de datum van het huwelijk. Jan van der Laan had het prinselijk paar bij hun huwelijk een brief geschreven, waarin hij hen gelukwensde. Hij had verder wat over zijn dorp verteld en over zichzelf. Het voornaamste was, dat hij postzegels verzamelde en hij had gevraagd of het prinselijk paar niet kon zorgen, dat hij de speciale serie kreeg.

Prins van Monaco zond postzegels naar Purmerenders

Purmerend. Dat niet alleen Jan van der Laan uit Jisp in april zijn gelukwensen naar het prinselijk paar in Monaco had gestuurd, bleek maandagmiddag, toen twee opgetogen jeugdige Purmerenders op ons kantoor kwamen vertellen, dat ook zij een foto van prins Rainier en Grace Kelly hadden ontvangen, evenals de indertijd door hen gevraagde postzegels.

Joop Tinkelenberg, Westerstraat 71 en Hannie Cruyff, Westerstraat 65a, hadden een paar dagen voor het huwelijk van het jonge paar samen een brief opgesteld en die tegelijk met een gelukstelegram naar Monaco gestuurd. Toen zij evenwel later in onze krant lazen, dat alleen Jan van der Laan antwoord had gekregen, verwachtter zij niet meer ook nog iets te zullen horen. Het valt dus te begrijpen, dat er in de Westerstraat werd gejuicht toen maandagmorgen de post kwam.

En vervolgens precies negen maanden na het huwelijk.....

kreeg Jan van zijn vrienden in Monaco een serie postzegels naar aanleiding van de geboorte van Prinses Caroline op 23 januari 1957.



Het album bevatte ook een kopie van de brief die Jan van der Laan aan Prins en Prinses schreef om ze te feliciteren met de geboorte van Caroline en om ze te bedanken voor de huwelijks-postzegels, die nu een ereplaats in zijn verzameling hadden gekregen.

Wat zal die 11 jarige Jan een plezier hebben beleefd aan zijn Monaco album. Maar ja, toen kwam de hogere school en daarna de meisjes en raakte zijn contact met de Prins in de vergetelheid. De brief met inhoud verdween in zijn album tot die zestig jaar later door die veilingmeester van de Posthoorn weer werd geopend.

Bovenstaande zaken heb ik in een apart boekje gestoken en is inmiddels weer in bezit van de familie Van der Laan.

Jan Klufft

Hijne Koninklijke
Hoogheden de prins en
prinses van Monaco

Toen ik ter gelegenheid van
uw huwelijk de daarvoor
uitgegeven postzegels
mocht ontvangen was ik
heel dankbaar
Het zijn de trots van mijn
verzameling
En nu uw dochter is
geboren stent dit tot
grote vreugde en
feliciteer ik u van
harte en hoop dat zij
de zoon van uw genin
zal zijn
Ingesloten doe ik u mijn
foto toekomen uw dw. dr.
Jan v/o laan