

# Over stempels, brieven en tarieven – afl. 150

## De beste wensen



Het leek me wel toepasselijk om de 150<sup>e</sup> aflevering in deze reeks een feestelijk tintje te geven en wat is daar beter geschikt voor dan wat kleurrijke kaarten waarmee heel lang geleden mensen elkaar het beste toewensten voor het nieuwe jaar.

Ik kocht de kaarten heel lang geleden als een partijtje op een veiling. Er zaten er een paar tussen met afstempelingen uit Purmerend en omgeving: kleinrondstempels, langstempels, of helemaal geen stempels.

Eigenlijk vind ik alles wel mooi aan die kaarten. Het gaat om oude litho-kaarten, de meeste hebben een tekst op de beeldzijde die overloopt van vrome gedachten, in plechtig ouderwets Nederlands:

Wees zeker van mijn U gedenken  
Bij 't rustloos voortgaan van den tijd;  
Blijf zoo ook immer trouw mij schenken  
In 'slevens voorspoed, zorg en strijd;  
Dan, hoe de Heer ons pad ook richt,  
Gaan tot den eind wij in Zijn licht.

Kijk, dat is nog eens wat anders dan: 'Gelukkig Nieuwjaar'.

Op 31 december 1889 verzond S. de Groot onderstaande kaart aan de jongejuffrouw N. Smit, p/a den Weledele Heer J. Smit in de Beemster. Hij kon volstaan met een postzegels van 1 cent, keurig afgestempeld met het kleinrondstempel van Purmerend:



Veel van deze Nieuwjaarskaarten zijn op de adreszijde bedrukt met teksten als: Felicitatiebriefkaart, Nieuwjaars(brief)kaart, of een aanduiding van het bedrag dat er aan postzegels op geplakt moest worden.



Ik sluit af met een vrome kaart uit Twello, die op 31 december 1907 op de bus gedaan werd, voorzien van twee diagonaal geplaatste lijnen. Wie tussen 26 en 31 december zijn kaarten op die manier markeerde, gaf daarmee aan dat de kaart op nieuwjaarsdag bezorgd moest worden. De post verleende deze service in de jaren 1890-1927.

John Dehé

NIEUWJAARSBRIEFKAART.



Van Mej. R. Schoonhoven

Na den Heer A. Schoonhoven

op den Dingshof  
onder Olst.

"Laat de kinderkens tot mij komen!"  
Elk heeft dat woord vernomen,—  
Gezegend, die dat woord vernaamt,  
Vertrouwensvol tot Jezus kwaamt!  
Die 't kindjen blij tot Jezus leidt,  
Heeft daardoor 't pad des Heils  
bereid!

Matth. 19 : 13—15.

Geluk en Voorspoed!



Afgezonden door

L. J. van Ooyen