

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 136

Neergang?



Je zou het niet zeggen als je kijkt naar de drukbezochte verenigingsavonden van de PPRC, maar de filatelie verkeert in zwaar weer. Zeggen de deskundigen. Verenigingen lopen leeg, bestuurders zijn niet meer te vinden en de waarde van onze gekartelde vriendjes keldert. Een commissie van wijze mannen (geen vrouwen!) uit de wereld van de filatelie gaat op initiatief van de KNBF met elkaar in gesprek over de toekomst van onze hobby. Mijn naam ontbreekt nog op het lijstje en of dat verstandig is, mag u bepalen.

Ik heb uiteraard heel wat ideeën. Zo denk ik dat de toekomst van de filatelie op het internet ligt, maar ook bij maandelijkse bijeenkomsten, waarop we lekker sociaal kunnen postzegelen. Onze clubavonden dus, of het schaduwclubje in de schoenenwinkel, leve de stuiverboeken, leve de oh zo gezellige veilingen.

Om te beginnen zou naar mijn idee PostNL de gulden-zegels weer onmiddellijk geldig moeten verklaren. Ik heb van mijn vroegere schoolleiding geleerd dat je de meest belachelijke maatregelen kunt terugdraaien met de kreet 'voortschrijdend inzicht'. Het lijkt erop dat door

het slecht doordachte beleid van PostNL Nederlandse postzegels uit de jaren tussen 1960 en 2000 praktisch waardeloos zijn geworden en bijna onverkoopbaar. Een ramp voor veel verzamelaars en voor die mensen die bij een taxatie ontdekken dat de collectie van opa of oma in waarde spectaculair verminderd is. Met een wanhopige blik in de ogen laten ze de vergeelde rekeningafschriften zien.



Nederlandse postzegels met eurowaarden, zeker de nieuw uitgebrachte, worden slechts zelden gebruikt om brieven te frankeren. Daar kan PostNL dus weinig verlies lijden. Alleen verzamelaars kopen ze, niet eens bij de Bruna of AH, maar in Groningen, want bij de meeste postagentschappen zijn ze niet te krijgen. Als die gulden-zegels weer gebruikt mogen worden, leeft de handel op, krijgen collecties weer waarde, komen er weer leuk gefrankeerde brieven in de brievenbus en gaan mensen denken: best grappig die postzegels. Ongetwijfeld komen er daardoor weer nieuwe verzamelaars, die bij PostNL ook de nieuwe uitgiften gaan bestellen, enz. Zo'n actie zal PostNL bovendien veel goodwill opleveren en positieve publiciteit in de media. In mijn optiek moet PostNL de jaarlijks uitgebrachte stroom aan nieuwe uitgiften halveren, zodat een jaarset weer betaalbaar wordt. Uiteraard zijn



al die idiote zilveren zegels en plaatjes ('postzegels') van honderden schilderijen, vogels en bloemetjes straks niet meer aan de orde.

Mijn meest wilde plan: we organiseren op

lokaal niveau rituele verbrandingen van eerstedagenvoloppen en PTT-mapjes (nadat de plastic hoesjes verwijderd zijn). Ik stel me grote paas- en

kerstvuren voor (media-aandacht!!) waarbij alle tussen 1960 en 2000 uitgebrachte enveloppen en mapjes verbrand zullen worden. Omdat iedereen er stiekem een paar achterhoudt, ontstaat er een bloeiende zwarte markt en wordt de fdc weer spannend. Wel even de nummers 272 en 272a checken.

Vervolgens. We vragen de NVPH te komen met een catalogus die de reële marktwaarde aangeeft, laten we zeggen 20% van wat er nu staat, dan zitten we nog aan de ruime kant. Dan moet ook aangegeven worden wanneer die minimumprijs verlaten mag worden: bij mooie afstempelingen, bij een juist gebruik op poststukken, bij oude zegels die echt postfris zijn. Zo'n aanpassing van de prijzen zorgt voor meer duidelijkheid.

Filatelie is een prachtige hobby, zeker als die in clubverband beoefend wordt. Als u net zulke goede ideeën heeft als ik om de neergang te stoppen (of nog betere...) laat maar horen. Ik heb een heel kort verbindingslijntje met de mensen die er echt verstand van hebben.

John Dehé

